



*Beste familie & vrienden,*

Het is alweer best lang geleden dat wij een nieuwsbrief hebben geschreven en dat heeft een reden waarbij we jullie graag willen betrekken! Lees snel meer over gebeurtenissen van de afgelopen tijd en welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe dit eruit ziet voor ons als gezin en onze werkzaamheden in Roemenië.



### Sabbatical

Aan het begin van 2023 kreeg Jorrit een indruk van God. Hij moest denken aan het verhaal dat Jezus zijn discipelen gebod het vissersnet aan de andere kant van de boot uit te werpen (Joh. 21:1-14). Jorrit werd bepaald bij het woord *verandering*. Dingen anders doen dan hoe je het normaal altijd hebt gedaan na instructie van de Heer, zelfs als je niet weet hoe het af zal lopen – een stap in geloof. Op dat moment wisten we niet zo goed wat God wilde zeggen met dit woord, maar wel dat er mogelijk verandering aan zat te komen.

Een paar maanden later zaten Jorrit en ik met z'n tweeën op een klein strandje in Nederland tijdens ons verlof. We reflecteerden op hoe het ging met ons als gezin in Roemenië. We woonden hier al ruim 12 jaar en

wat willen we voor ons gezin de komende jaren? Wat vraagt God hierin van ons? Ook merkten we dat we behoefte hadden aan extra hulp en begeleiding wat betreft Natalia, onze pleegdochter. Al nadenkend kwamen we tot de conclusie dat het fijn zou zijn om tijd en ruimte te nemen voor dit proces door een paar maanden uit het werk te stappen. Na overleg met de leiders hebben wij van september tot en met december onze taken neergelegd. Deze drie maanden zijn zo goed geweest voor ons! Tijdens onze sabbatical zijn we tot rust gekomen en hebben we coaching gevonden op twee vlakken. Coaching van een Amerikaans echtpaar die in Roemenië werkt voor stichting ARFO (deze stichting zet zich in voor een Roemenië zonder weeskinderen). Dit echtpaar coacht ons in onze omgang met Natalia, helpt ons om haar traumasensitief op te voeden, maar hebben ook met Jorrit en mij een debriefing gedaan. Daarin kijk je terug op de tijd dat je uitgezonden bent en het helpt moeilijke ervaringen en tegenslagen te verwerken. Daarnaast heeft God ons geleid naar een Nederlandse vrouw die tijd vrijmaakt voor het coachen van zendingen en zelf met haar gezin in Irak en Israël heeft gediend. Doordat we even helemaal afstand konden nemen van het werk kwamen we dicht bij ons eigen hart en onze hartverlangens.

Aan het einde van onze sabbatical hebben wij **de grote keuze gemaakt dat wij de komende jaren in Nederland willen zijn**. Zodat we onze kinderen in Nederland kunnen voorbereiden op het zelfstandige leven en hier verder kunnen leren. Daarnaast hebben we besloten dat wij Natalia gaan adopteren zodat ook zij met ons mee kan naar Nederland. Dit was en is een grote droom van haar dus toen we het haar vertelden was ze erg blij! We zijn inmiddels druk bezig al het papierwerk hiervoor rond te krijgen.

## Hoe zit het met onze werkzaamheden?

Tijdens onze sabbatical was het bemoedigend voor ons om te zien hoe onze werkzaamheden overgenomen werden door collega's en hoe het werk eigenlijk gewoon doorging. Casa Ana is nu vier dagen in de week open en draait op volledig zelfstandige teams. God heeft voorzien in liefdevolle en stabiele mensen met een groot hart voor de kinderen in Casa Ana. Het idee is nu dat vanaf het moment dat ik, Ellen wegga, Ilja (leidster van Phoneo die nu 12 jaar al bij Casa Ana werkt) het project gaat overzien en aansturen. Voor mij breekt nu een periode van loslaten en afscheid nemen van de kinderen, wat natuurlijk een emotioneel proces is. Jorrit werkt voornamelijk in de kerk als voorganger en aanbiddingsleider. Hij zal absoluut gemist worden, de mensen zijn gehecht geraakt aan Jorrit. We zien nu dat Delbert, onze Amerikaanse voorganger, investeert in een Roemeense collega van ons. Wij verwachten dat deze man langzaam maar zeker ingewerkt wordt om taken van Jorrit over te nemen en steeds meer ingezet zal worden in de kerk. Het is voor ons mooi en bemoedigend om te zien hoe God voorziet en verder gaat met het team hier en ons de ruimte geeft om ons stap voor stap los te maken.



Natalia op  
bezoek bij haar  
oma

## Tijd van transitie

Als gezin zitten wij nu dus in een tijd van verandering. Ondanks dat veel dingen nog onzeker zijn, ervaren wij Gods Aanwezigheid en vrede in dit alles. Door de jaren heen is Hij zo goed geweest voor ons en we vertrouwen op Hem! We hebben onze kinderen ingeschreven voor het Nederlandse onderwijs en hebben een erg leuke middelbare school voor Levi gevonden en ook een fijne basisschool voor Natalia en Thirsa. Zij bereiden zich voor door Nederlandse boeken te lezen en Nederlandse taal oefeningen via een app.



Levi gedoopt in de  
Mureş (juni 2023)

**Er zijn drie grote aandachtspunten waarin wij jullie voor gebed vragen:**

- **Het vinden van een huis**
- **Het vinden van de juiste baan**
- **Het adoptieproces van Natalia**

We hopen deze zomer in juli/augustus te verhuizen naar Arnhem, maar er is een redelijke kans dat de adoptie dan nog niet rond is. Mocht dat nog niet zo zijn, dan denk wij erover dat ik, Ellen, met Natalia wat langer in Roemenië blijf. Maar er zijn verschillende scenario's. We vinden het belangrijk dat onze kinderen na de zomer kunnen starten op hun nieuwe school.

## Steun

Wij willen jullie als achterban en sponsors vragen of jullie ons werk als gezin in Roemenië financieel willen blijven ondersteunen tot en met het einde van dit jaar. Wij vragen dit omdat wij extra kosten verwachten door het adoptieproces, de verhuizing, het vinden van een baan en het opstarten in Nederland. Mochten zaken anders lopen, dan laten we jullie het zo spoedig mogelijk weten. Het zal een grote verandering zijn voor ons als gezin, en daardoor is het ons verlangen dat Ellen de eerste maanden thuis kan zijn om voor rust en stabiliteit in het gezin te zorgen zodat Jorrit naar zijn nieuwe baan kan gaan.

Mochten jullie vragen hebben, of ideeën hebben voor bijv. een woonplek, laat het ons weten! Voor nu willen wij jullie enorm bedanken voor al die jaren van ondersteuning, liefde, betrokkenheid en gebed. Enorm bedankt!!!

**Hartelijke groet & Gods zegen, Jorrit, Ellen,  
Levi, Thirsa & Natalia**

*Wilt u ons en onze bediening onder de Roma's ondersteunen?  
Uw gift kunt u overmaken naar: IBAN NL68 INGB 0001 0689 00,  
tnv: Rafaël Oase Arnhem NBTF, ovv: Project Casa Ana of kijk op  
onze website [www.dezellesinroemenie.nl](http://www.dezellesinroemenie.nl)!*